



## Vill ni vara med på ett spännande missionsarbete för att nå hundratusentals barn i Östafrika?

TV-serien Rafiki Gereji (Kompisverksta'n) skapades 2011-2012, med 26 barnprogram på Swahili (se <https://youtu.be/R6wtaJRWycY>) och dessa sänds kontinuerligt på TV-kanaler i Östafrika. Barnprogrammen är skapade av ett team i Tanzania som leds av Paula och Ulrik Alderblad.

Rafiki Gereji, säsong 1, utspelas i ett garage. Till garaget kommer kunder som har problem med sina bilar. Bilarnas behov jämförs med människors behov och på så sätt behandlas 26 rättigheter i Barnkonventionen. Behoven tas också vidare till våra behov som kristna och till bibelns budskap. Barnkonventionens artiklar följs ännu inte som en självklarhet i Östafrika och programmen framför både dessa och bibeltexterna så att barn kan ta dem till sig.

Rafiki Gereji, säsong 2, spelades in 2016. Dessa program behandlar samma ämnen men går djupare i resonemangen.

Redan för fem år sedan föddes tanken i projektet med Rafiki Gereji att de önskade komplettera TV-programmen med ett material för söndagsskola och andra barngrupper. Nu finns ett lektionsmaterial med 54 lektioner, som följer samma teman som barnprogrammen. Lektionerna är också skrivna med DBS (Discovery Bible Studies) som en röd tråd. Det innebär att många frågor ställs till barnen under lektionerna och de är delaktiga i lektionerna med sina tankar och funderingar. Det är ett nytt sätt att undervisa på i Östafrika, så det är en träning även för de vuxna att tänka på det sättet.